



Palliatieve Unit in beeld

Palliatieve Unit 'De Parel'

Een plaats van warmte en geborgenheid in de laatste levensfase

Het einde van het leven betekent voor velen een tijd van verdriet, spanning en onzekerheid. Er kunnen ook mooie momenten zijn van innige verbondenheid met dierbaren. Door omstandigheden kan het zijn dat het niet langer mogelijk is om thuis te blijven wonen. Palliatieve Unit 'De Parel' kan dan een goed alternatief zijn. Hier vindt u een plaats van warmte en geborgenheid met continue zorg van professionele medewerkers. Daardoor kunt u in alle rust de laatste waardevolle momenten beleven met uw dierbaren.

'Ook voor familie en naasten is het een aangrijpende tijd. Zij kunnen altijd bij ons terecht voor vragen of om zomaar even van zich af te praten.'

verzorgende





Zorgverlening

U krijgt 24 uur zorg van een multidisciplinair en ervaren team van verzorgenden, verpleegkundigen en een Specialist Ouderengeneeskunde. Familie kan een rol spelen bij de zorgverlening als daar behoefte aan is.

Salem is aangesloten bij netwerk Palliatieve Zorg Waardenland waar kennis en kunde gedeeld worden.

Palliatieve Zorg

Palliatieve zorg biedt bescherming en warmte. Niet om te werken aan genezing, maar om warmte en comfort te bieden en waar mogelijk lijden te verlichten. Uw persoonlijke wensen en die van uw naasten staan daarin centraal.

De zorgverlening is gericht op bestrijding van pijn, misselijkheid en andere klachten. Ook het geestelijke en sociale aspect speelt mee. Er is aandacht voor vragen rondom levenseinde, zingeving, angst en het verwerkingsproces. De medewerkers nemen graag de tijd voor u en voor uw dierbaren om met tact en liefde te ondersteunen in deze fase.





‘De kleine dingen die je voor iemand kan doen, maken grote verschillen.’

medewerker

Identiteit

De zorg wordt geleverd vanuit een Bijbelse levensvisie. Op basis van Gods Woord willen medewerkers met liefde en barmhartigheid voor de naaste zorgen. Wij verwachten dat u de identiteit van Salem onderschrijft.

Het kwetsbare leven wordt gezien als een Parel: uniek, kostbaar en beschermwaardig. Eerbied voor het leven is daarom van grote betekenis. Euthanasie en levensbeëindigend handelen worden afgewezen. In alles is de zorg er op gericht om comfort te bieden en lijden te verlichten.

Huiselijke omgeving

De palliatieve Unit van Salem is gevestigd aan de rand van Ridderkerk. De unit heeft meerdere ruime eenpersoonskamers, voorzien van badkamer en keukentje. De kamers zijn op de begane grond en hebben openslaande deuren naar buiten.

In overleg kunnen persoonlijke bezittingen zoals een comfortabele stoel of een schilderij worden meegenomen, zodat u een eigen sfeer kan creëren. Hiermee hopen we dat u zich zoveel mogelijk thuis voelt.

Familie en betrokkenen zijn altijd welkom. Op de kamers is eventueel genoeg plaats voor uw geliefde om te overnachten.



‘We zijn heel dankbaar voor de zorg die onze moeder in Salem heeft gehad. We hebben deze echt ervaren als een warme deken.’

familie



De Parel, voor u een passende plaats?

U komt in aanmerking voor een plaats op de unit als u een levensverwachting heeft van minder dan drie maanden. De huisarts of arts in het ziekenhuis kan hier een indicatie voor geven (ELV-palliatief). Als u al een langdurige indicatie via de Wet Langdurige Zorg heeft, kan deze omgezet worden.

Denkt u dat 'De Parel' een passende plaats is? De Maatschappelijk Werker in Salem gaat graag met u in gesprek. Voor vragen en aanmelding kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens.

T 0180-452152

E maatschappelijkwerk@salem.nl



Salem, Vlietlaan 2
2986 AZ Ridderkerk

→ www.salem.nl



salem